

“IF YOU ARE NOT CONSIDERED HUMAN, HUMAN RIGHTS DO NOT APPLY TO YOU” – Moni Das,
Dalit mensenrechtenactiviste

Uw steun gevraagd voor Mensen met een Missie in strijd tegen gigantisch en gruwelijk mensenrechtenprobleem in India!

Het meisje op deze foto is volgens het Hindoeïstische kastensysteem voorbestemd om vuil te rapen, omdat ze beschouwd wordt als een minder soort mens, zelfs als ‘onrein’. Het kastensysteem is eeuwenoud maar helaas nog altijd springlevend en deelt mensen hiërarchisch in van meer naar minder waard. De Dalits bungelen helemaal onderaan, en worden als minderwaardige, onreine wezens beschouwd, met alle gevolgen van dien.

In de Indiase samenleving gaat het om circa 200 miljoen mensen die zichzelf met een geuzennaam “Dalit” noemen: “de vertrapte mens”. Dalits worden systematisch mishandeld, misbruikt, verkracht en vermoord!! En dit blijft onbestraft, ondanks dat kastendiscriminatie ook bij de Indiase wet verboden is. Een ongelooflijke toestand die voor ons vrijwel onbekend is. In een land dat wij juist associëren met spiritualiteit en geweldloosheid!

In januari ga ik naar India om te schrijven over projecten van Mensen met een Missie ter ondersteuning van deze Dalits. Zie: www.100reporters.nl



(eigen foto)

Om de projecten voor Dalits van Mensen met een Missie te ondersteunen zamel ik geld in! Steunt u mij? Dat kan heel simpel met één druk op de knop, via: www.100reporters.nl/reporters/

Mijn activiteiten zijn ook te volgen via mijn Facebook pagina: **Jolanda Brunnekreef** en WATERDRAGERS

Jolanda1705@gmail.com